

Margot Wallström besöker Allmänna kvinnoklubbens årsmöte 16 februari 2021 19.00 – 21.00

Mötet genomförs på zoom-länk med 35 besökande

Margot inleder med uppskattning av klubbens långa historia och särskilt Carina Fredéns 8-åriga ordförandeskap och citerar från klubbens jubileumsbok.

Hon talar sedan på tre teman, aktuella frågor i världen just nu, demokratins situation och kvinnornas roll i detta. Hon påminner som många andra om de utmaningar som detta konstiga och märkliga år med pandemin har betytt. Hon citerar en dikt av den amerikanska poeten Emily Dickinson om hoppets betydelse.

Pandemin har förenat hela världen och visat samhällets brister, att Covid19 har drabbat olika och vi behöver hjälpa fattigare länder ute i världen att också få ta del av vaccinet. Hon berör äldreomsorgens brister som kommit i dagen och pekar på de grundorsaker till pandemin som ligger i att miljöer blivit utarmade och fört samman människan och andra levande varelser på ett sätt som ökar risken till nya pandemier. Hon går vidare kring kärnvapnen som varit på väg bort men nu bryts tabu mot dessa som måste återupprättas. Avtalen mot kärnvapnen måste återupptas när många länder nu rustar upp igen.

Demokratin har varit på frammarsch tidigare, nu tilltar regimer med autokrater. Dessa styrs av fåfänga, farligheter och förföljelseidéer. Lagar ändras för att begränsa demokratin. Också i Europa har nu fått envåldshärskare som också tydligt går emot kvinnorna. Våldet emot kvinnor ökar och det är svårt att veta hur man ska få bukt med detta. Margot exemplifierar med en tysk debatt om bordeller som stängts p g a smittorisken men där man överväger att öppna med specialkläder som tillåter fortsatt verksamhet! Hon berättar att 400 000 kvinnor är sysselsatta i sexindustrin i Tyskland, naturligtvis importerade från andra länder med större sociala problem. Hon ifrågasätter vad som kan vara kvinnornas roll i denna utveckling och ser en kvinnlig ledare i KD som driver abortmotstånd inom EU som ett dåligt tecken.

Margot går sedan över till att kommentera situationen i USA och tycker att Joe Biden verkar ha startat på ett förtroendeingivande sätt. Turbulensen kring valet visar att demokratin är illa ute med all fanatism och polarisering. Hon var glad att hon hade kunnat hävda den feministiska utrikespolitiken under sina år och hoppas att kvinnor ska kunna fortsätta att arbeta för fred och nedrustning, för jämställdhet i politiken och inte minst i äldreomsorgen. Margot menar att det behövs en långsiktighet i politiken och pekar på att samhället måste börja med barnen, att bereda utrymmer för dem. Hon erinrar om alla dessa äldre familjer som alltid arbetat med siktet på att deras barn skulle få det bättre. Att barn behöver få skydd och uppleva respekt och aktning.

I diskussionen efteråt ifrågasätter Carina hur vi kan upprätthålla hoppet. Olika politiska kulturer berörs, att USA:s två partier som växlar med makten och motarbetar varandra kan vara svårare att ge de kompromisser som länder med flerpartikultur kan upprätthålla bättre. USA:s framfart under Trumptiden framgick av ett exempel från mötet i Arktiska rådet när USA:s delegat bara drev frågor som skulle motarbeta Kina. Alla klimatproblem som behövde lösning avvisades. USA:s motstånd emot skatter innebar också mycket svaga skyddsnät för medborgarna.

Situationen kring media i världen kom också upp i diskussionen där de stora plattformarna gång på gång visar sig ha förödande effekter för hat och hot som utlöser förföljelser och flykt för hotade folkgrupper. Det är ett ansvar för alla länder att få någon kontroll över både plattformarna och de stora vinster som samlas hos en mycket liten grupp mycket rika personer.

Vid anteckningarna: Siv Hamring